

Uit de Volkskrant

Beheers je!

In China leert een kind dat de familie of het dorp belangrijk is. Je eigen belang komt later wel. Daarom moet je je mening voor jezelf houden. Als jouw mening anders is, wordt de hele groep erom uitgelachen of uitgescholden. Om dezelfde reden laat je niet snel je gevoelens zien. Het is beter maar wat te lachen. Lachen is de manier om je gezicht te redden. Pijn of verdriet kun je achter een glimlach verstoppen.

Deze manier van denken en doen komt uit de tijd dat de meeste Chinezen op het platteland woonden. Er waren vaak oorlogen, natuurrampen of hongersnoden. Je kon alleen overleven door elkaar als groep te helpen. Je kon alleen overleven door je aan te passen aan de ellende. Dus: cijfer jezelf weg en pas je aan de ellende aan.

Nu steeds meer Chinezen het platteland verlaten, verandert deze manier van denken en doen langzaam. Maar wat er in 5000 jaar is ingestampt, leer je niet zomaar af.